



Ontdek Salland
8 t/m 15 september

De vakantiegangers



Willie



Gerald



Marga

De begeleiders



Wilma



Jitske



Chantal

Vrijdag 8 september



Imminkhoeve

Vanuit Arnhem vertrokken Marga en Wilma samen richting Lemele naar 'de Imminkhoeve', de rest van de begeleiding en vakantiegangers komt op eigen vervoer. Daar aangekomen stond de koffie en thee al voor ze klaar dat gaf direct een echt vakantiegevoel. Het huisje waar we deze week verblijven heet 'de Brink' en wat is het een groot huis het lijkt bijna wel een kasteel zo groot.

Wat later komt ook Jitske aan met de auto en nog wat later wordt Gerald door zijn ouders gebracht. Voor nu is de groep compleet en was het tijd voor een lekkere bak koffie of thee. Tijdens het drinken werd er kennis gemaakt met elkaar en was er tijd om lekker te kletsen.



De kamers werden verdeeld, wat een luxe kamers hebben ze hier zeg, iedere kamer heeft een eigen badkamer. De bedden werden opgemaakt, de koffers uitgepakt en de vakantie kan echt gaan beginnen. Voor het avondeten stond macaroni met veel groentes op het menu, dit ging er bij iedereen goed in.

Na het eten werd er nog een kop koffie gedronken en wat later op de avond een lekker pilsje of wijntje. Daarna was het tijd om het bed in te duiken. Zo'n eerste avond is altijd een beetje spannend in een vreemd bed maar gelukkig was iedereen zo moe geworden dat het snel muisstil was in het huis omdat iedereen lekker lag te slapen.



Zaterdag 9 september

De eerste ochtend in het vakantiehuisje, iedereen heeft goed geslapen en zit weer vol energie voor een nieuwe dag. Helaas regende het in de ochtend dat we besloten om lekker binnen te blijven.

Na een regenachtige ochtend zijn we met zijn allen de bus in gestapt voor de open monumentendag. Op naar 'de Wheem' en 'de Reestkerk' en van daaruit naar de boerderij 'Den Kaat'. In de boerderij werd een toneelstuk opgevoerd, dit was wel een toneelstuk met een triest verhaal over wat er vroeger is gebeurt. Ondanks dat het een verdrietig verhaal was speelden de toneelspelers het wel ontzettend goed. Na het 'mooie' toneelstuk zijn we met de brandweerauto naar de molen gebracht waar Gerald de molenaar kende van de supermarkt, dat is toevallig. Wat was dat ontzettend gaaf om in een brandweerauto te mogen zitten, iedereen was het er mee eens dat je dat niet iedere dag meemaakt. Nadat we de molen hadden bekeken werden we weer opgehaald met een gammel busje, dit busje bracht ons terug naar 'Den Kaat'.



Na een leuke maar ook wel een beetje een vermoeiende dag had iedereen toch wel trek gekregen in avondeten. Voor vanavond stond er nasi en bami met satéstokjes op het menu. Daar was iedereen wel aan toe, het was zo lekker dat er weinig overbleef van het avondeten. Na het avondeten werd er lekker een



bakkie koffie of thee gedronken met een lekker koekje erbij.

Ondertussen werden er spelletjes gespeeld en televisie gekeken, een echte rustige avond na de drukke en leuke

dag. Wat later op de avond was het tijd voor het gebruikelijke wijntje en pilsje met een bakje chips erbij. Niet

al te laat werd door iedereen het bed opgezocht om lekker te gaan slapen, morgen stonden er weer leuke activiteiten op de planning.

Zondag 10 september

Vandaag werden we wakker met een heerlijk zonnetje, het ziet eruit alsof het een stralende zonnige dag gaat worden vandaag. Daar houden we allemaal wel van dus na het ontbijt gelijk de bus in om een rondrit te maken. Onderweg kwamen we bij het nationaal park 'de Sallandse heuvelrug' uit, hier zijn we uitgestapt om van de omgeving te kunnen genieten. Er was ook een markt met kunst en lekker dingen uit de omgeving, hier werden wat cadeautjes voor het thuisfront gescoord en daarna weer terug naar Lemele.

Om 14:30 uur was het tijd voor de huifkartocht, samen met een andere groep die ook toevallig op 'de Imminkhoeve' verblijft. De huifkar werd door 2 Belgische trekpaarden vooruit getrokken, wat een ontzettend mooie tocht was dit. Onderweg zagen we een hoop dieren en mooie gebieden voorbij komen, wat was dit genieten zo en wat waren die paarden sterk zeg.



Na de huifkartocht was het tijd om lekker uit eten te gaan in het pannenkoekenhuis in Dalfsen, maar hier werden geen pannenkoeken gegeten. Marga en Gerald kozen allebei voor een lekkere schnitzel met patatjes en als toetje werd er een lekker ijsje gegeten.



De buiken zaten helemaal vol van al het lekker eten. Moe en voldaan gingen we terug huiswaarts naar 'de Brink' in Lemele. Nog even lekker wat koffie en lekkers gedronken met zijn allen maar daarna werd de dag al snel afgesloten en zocht iedereen zijn of haar bed op.

Maandag 11 september

Maandag ochtend, de derde ochtend in het mooie vakantiehuisje maar ook de dag waar we afscheid nemen van Jitske en dat Willie en Chantal zullen komen. Eerst was het tijd om lekker te gaan ontbijten samen en te kletsen over wat we tot nu toe allemaal hadden meegemaakt.

Om 11 uur kwam Chantal, de begeleidster die komt in plaats van Jitske, er werd gelijk kennis gemaakt met Gerald en Marga. Ze kletste haar direct de oren van het hoofd met de leuke dingen die ze tot nu toe al hadden gedaan. De huifkartocht, brandweerwagen en het uit eten in het pannenkoeken restaurant waar geen pannenkoeken werden gegeten sprongen er echt boven uit. Tijdens al dat kletsen werd er lekker even een bakkie koffie gedronken.

We hadden geluk, het was mooi weer want het zonnetje kwam tevoorschijn achter de wolken. Goed plan om lekker te gaan wandelen, onderweg kwamen we allemaal dieren tegen maar vooral varkens en hele mooie paarden. Marga en Chantal waren een beetje in een gekke bui en zaten allemaal dieren geluidjes te maken met zijn tweeën. Het idee was om de blauwe route te



volgen maar naar drie blauwe pijltjes wilde de blauwe pijl ons nog weer verder van ons huisje brengen maar dit vonden wij niet zo goed plan we waren al lang onderweg en de benen begonnen toch een beetje moe te worden. We besloten maar om een eigen terugroute te maken zodat we weer richting het huisje zouden lopen in plaats van er nog verder vanaf.

Daar aangekomen was daar de derde vakantieganger: Willie. Iedereen stelde zichzelf voor en werd er even lekker wat gedronken. Toen was het tijd om afscheid te nemen van Jitske, bedankt voor de afgelopen dagen ☺!

De broodjes werden gesmeerd en er werd een lekker broodje uit het vuistje gegeten terwijl we een muziekje zaten te luisteren. Marga heeft allemaal cd's meegenomen, genoeg muziek om de vakantie mee door te komen. Gerald wilde graag een potje rummikub spelen, Marga had haar tablet meegenomen om spelletjes op te spelen en Willie was even aan het bijkomen van de heenreis. Terwijl Wilma wat boodschappen ging halen bleef de rest lekker bij het huisje waar Gerald Chantal uitdaagde voor een potje rummikub, wie er gewonnen heeft houden we geheim. Gerald besloot om nog eventjes lekker op bed te gaan liggen, Marga en Willie wilde wel eventjes televisie kijken dus de muziek ging uit en de televisie aan.

Terwijl Willie, Marga en Gerald televisie zaten te kijken, Chantal haar bed opmaakte en koffer uitpakte ging Wilma aan de slag met het avondeten. Om 18 uur konden we aan tafel, vanavond stond er op het menu: witlofsalade, gepureerde aardappels met een heerlijke cordon bleu. Iedereen had ondertussen trek gekregen dus het eten ging er als zoete koek in, en wat een goed eters zijn er mee gegaan op deze vakantie. De pannen werden helemaal leeggegeten. Nog een lekker toetje na en daarna was het tijd om lekker televisie te kijken.

Na lang en goed overleg werd er besloten om eerst het NOS jeugdjournaal te kijken zodat we een beetje op de hoogte bleven wat er allemaal in de wereld gebeurd. Om 20 uur was het echt tijd voor GTST, de ene een wat grotere fan dan de ander maar uiteindelijk zat iedereen heerlijk onderuitgezakt met een bakkie koffie en een lekkere koek televisie te kijken. Daarna nog een lekker wijntje, biertje of een cola met wat lekkers, voor de een was dit een bakje chips terwijl de ander genoot van borrelnootjes. Op het eind van de avond was het één groot borrelnootjes feest, de nootjes die de monden niet hadden bereikt lagen verspreid over de bank, stoelen of over de vloer.



Dinsdag 12 september

Door een klein ongelukje werd er plotseling wat later ontbeten. Willie had spontaan bedacht om is uit te proberen hoe het is om op de slaapkamer vloer te liggen waarop Chantal besloot er maar is naast te gaan liggen om het ook te ervaren, conclusie: deze lag niet zo heel erg lekker. Willie werd weer in haar vertrouwde rolstoel gezet, dit zat toch wat beter dan de vloer. Ondertussen waren Gerald en Marga al een beetje nieuwsgierig geworden wat er was gebeurd en of er niets ernstigs wat gebeurt, gelukkig kon Willie vertellen dat het goed met haar ging en konden we daarna ontbijten. Bij het ontbijt werden er gelijk lunchpakketjes gemaakt voor tussen de middag.

Voor we op pad gingen was er eerst nog even tijd om het winkeltje op het park te bekijken. Marga slaagde erin om het mooie schort dat ze de vorige keer al had zien hangen te kopen. Willie wilde graag nog wat kaartjes op de post doen, de kaarten werden uitgezocht en nog geen half uur later waren ze al op de post gedaan, ook kocht ze voor haar zelf nog een mooie kaart waar ons huis op stond. Gerald heeft nog een mooi (en lekker) cadeautje voor zijn vader uitgezocht, deze werd door de medewerkers erg mooi ingepakt, dat is nog eens een service.

Terug in het huisje werd er besloten om naar 'Tierpark' in Nordhorn (Duitsland) te gaan, hup de bus in en gaan met die banaan. Na een uurtje rijden kwamen we aan bij het dierenpark,



het zonnetje scheen een perfecte dag voor de dierentuin. Alsof we nog niet genoeg geluk hadden mochten we van de caissière ook nog eens gratis naar binnen toe, dat was helemaal geluk hebben. Iedereen kreeg nog een mooi foldertje mee zodat we thuis nog eens rustig konden kijken waar we waren geweest.

We begonnen met de prairiehonden, dit waren toch wel erg leuke beesten en Gerald vond dit gelijk de aller-leukste beestjes van het park, of toch niet? Hier later meer over. Daarna kwamen we bij hele grote beesten, waar Gerald spontaan Duits tegen sprak en het leek wel alsof hij een vriendschap had gesloten want de bizon (of was het nou een buffel Gerald?) was niet meer weg te krijgen bij Gerald. Uiteindelijk toch maar afscheid genomen want we wilden nog meer van het park bekijken. Halverwege nog een tussenstop bij een restaurantje waar we wat te drinken haalde en smikkelde van de meegenomen broodjes. Ondanks dat we bij een restaurantje zaten leek het net alsof de dieren bij ons aan tafel zaten, Gerald, Willie en Marga konden allerlei dierengeluiden nadoen, het klonk net alsof de dieren echt bij ons aan tafel zaten. Na wat kippen, lama's, koeien, varkentjes, ezels, struisvogels, zebra's, lama's, zeehonden en ik vergeet er ongetwijfeld nog een heleboel kwamen we bij de vogeltjes terecht. Wat was dit leuk, we mochten bij ze in het hok, Marga vond dit niet zo leuk dus zij wachtte even bij de deur waar ze de vogeltjes van veilige afstand kon bekijken. Gerald en Willie vonden het maar al te mooi om de vogels van dichtbij te bekijken. Op een gegeven moment kwam er een lieve dame die vogelvoer had gekocht bij ons staan, daar kwamen veel vogeltjes op af zeg, we konden Willie en Gerald bijna niet meer terug vinden. Ze waren helemaal verstopt onder alle vogeltjes die op hen af kwam nadat ze wat vogelvoer aan hen had gegeven. Omdat het slechte weer losbrak besloten we de bus maar weer op te gaan zoeken, maar eerst een tussenstop bij de souvenirshop. Onderweg kwam de hagel naar beneden waardoor we steeds stopten om te kunnen schuilen. Ondanks het schuilen waren we allemaal toch wel erg nat geworden maar dat kon de pret niet drukken, de souvenirshop kwam in zicht. Marga en Gerald vonden allebei het vogeltje dat geluid maakte erg leuk en kochten deze voor zichzelf en Willie kocht voor zichzelf een mooie kattensleutelhanger en ze kocht een vogel beeldje als cadeautje. Nog even een bezoekje aan het toilet en daarna toch echt op naar de bus. De terugweg was het erg stil, iedereen was moe en kon de ogen even sluiten (behalve de chauffeuse dan die moest toch wel echt wakker blijven).

Conclusie van de dag: een fantastische dierentuin, jammer van de regen maar dat kan de pret niet drukken want we waren niet van suiker gemaakt. Ondanks de vele verschillende dieren had iedereen toch wel een favoriet.

- ❖ Marga vond de koe het aller-leukste, deze wilde haar namelijk een onverwachte kus en knuffel geven met zijn kop.

- ❖ Gerald vond de vogeltjes het aller-leukste, deze kwamen op zijn arm, hoofd en schouders zitten wat was dat fantastisch om mee te maken.
- ❖ Willie vond de lama's het aller-leukste, we konden zo tussen de lama's door lopen of toch de vogeltjes, deze waren namelijk ook wel erg lief. Hiertussen kiezen was eigenlijk niet mogelijk.



Thuis aangekomen plofte iedereen lekker op de bank en kon iedereen doen wat ze graag wilde, de een ging televisie kijken de ander op de tablet en weer een ander ging even bellen met het thuisfront.

Lekker aan het ontspannen, totdat er een coladouche ontstond. De cola douche was voor Willie vandaag, gelukkig konden we er met zijn allen om lachen. De smerboel werd weer opgeruimd en het leek alsof er niets meer was gebeurd.



Vanavond stond er op het menu een lekker tomatensoep of champignonsoep en.... Pannenkoeken! Nog een lekker toetje met slagroom en de buiken zaten allemaal weer goed gevuld. Tijd om lekker op de bank te ploffen, de televisie aan en even helemaal niets behalve ontspannen. Om 20 uur was het tijd voor een bak koffie met wat lekkers, dit keer werd het een lekker plakje cake met slagroom. Nog een lekker wijntje, biertje of fris met wat lekkers erbij. Langzaam vertrok iedereen stilletjes aan naar bed, om 23 uur was het welletjes geweest en gingen ook Gerald en Chantal naar bed toe anders zaten ze morgen de hele dag te gapen.

Woensdag 13 september

Een goede morgen zonder zorgen, iedereen had vandaag lekker (uit)geslapen vandaag. Fris en fruitig verscheen iedereen aan het ontbijt, ook vandaag was het tijd om de lunchpakketjes klaar te maken. De boterhammen gesmeerd en wel gingen we op naar Ommen naar het nationaal tinnen museum. Het verliep allemaal wat sneller dan verwacht waardoor we 10 minuutjes in de auto moesten wachten tot we naar binnen konden, gelukkig maar want het regende zo ontzettend hard dat we niet eens naar buiten wilde gaan. Toen het enigszins een beetje droog leek te worden snel iedereen de bus uit en hop naar de ingang van het museum.



In het museum zagen we allemaal super kleine beeldjes staan, zo groot als het bovenste kootje van onze pink. Na de begane grond helemaal te hebben bekeken bleek dat we nog twee verdiepingen hadden. Om en om met de lift naar boven en wauw, we keken de ogen uit. Er was een slagveld nagemaakt met allemaal poppetjes en allemaal beeld van de tachtigjarige oorlog. Op de derde verdieping konden we luisteren naar een verhaal over de slag bij Waterloo. Met een klank en lichtshow wisten ze ons toch 10 minuten stil te houden. Wauw wat ontzettend knap gemaakt zeg.



In de auto besloten we eerst naar het volgende museum te rijden en daar een broodje te eten. Na 3 keer heen en weer gereden te hebben en het museum toch niet te kunnen vinden besloten we het even te vragen en wat bleek... het landbouwmuseum was verhuisd. Toen we een beetje teleurgesteld in de bus zaten te bedenken wat we nu wilde doen begon de molen waar we dichtbij stonden plotseling te draaien, bleek deze speciaal voor ons aangezet te zijn. Wat was dat gaaf om te kunnen zien, ondertussen maar begonnen aan ons lunchpakketje. Op internet kwam Chantal erachter dat er in Ommen ook een oude spulletjes museum te bezichtigen was. Iedereen was het er mee eens dat we dat dan maar moesten uitproberen, hup de auto starten en weer terug naar het centrum van Ommen.



Wat was dat een goede beslissing, wat een ontzettend mooi en leuk museum, misschien nog leuker dan waar we eerst heen wilde gaan maar dat zullen we niet te weten komen deze vakantie. Bij binnenkomst zagen we een speurtocht met allemaal vragen liggen, Gerald en Marga waren direct enthousiast. We kregen een plaatje te zien van het voorwerp dat we moesten zoeken en daar kwam dan een vraag bij als: Hoe heet het voorwerp?



Waar wordt het voor gebruikt? Waar is het gevonden? Wanneer werd het gebruikt? We kunnen allemaal zeggen dat we en hoop geleerd hebben in het museum, naar meerdere rondjes te hebben gelopen zat het rondje erop dachten wij. De eigenaar van het museum wilde speciaal voor ons het tolhuisje open doen en ons een rondleiding geven. Hier zeiden we natuurlijk geen nee tegen, hup achter de meneer aan het tolhuisje in.

Wauw wat een hoop spullen zijn er verzameld, van een oude WC tot allemaal gereedschap, keukengerei en machines die vroeger gebruikt werden. Veel spulletjes worden er herkend door iedereen van vroeger, wat is dat ontzettend leuk om te zien. Na de uitgebreide rondleiding was Gerald er uit; dit was het aller-leukste uitje van de vakantie voor hem.



Na de museum bezoeken waar we nog uren konden rondlopen omdat er zoveel leuks te bekijken was, was het toch echt weer tijd om weer huiswaarts te gaan om even lekker uit te kunnen rusten in bed of op de bank. Voor vanavond hoefde er niet gekookt te worden, we gingen namelijk lekker uit eten bij de pizzeria die we vandaag tegen waren gekomen in Ommen. Om 17 uur zochten we de bus weer op en weer op naar Ommen, de auto parkeren en snel naar het restaurant toe want iedereen had al lekkere trek.



Marga en Willie gingen voor een lekkere pizza Hawaï, Gerald koos een pizza del mare, Wilma ging voor een lasagne en Chantal voor een pizza Vulcano. Wat was dit genieten zeg maar wat blijft pizza soms een beetje lastig om te eten. Marga vond hem bijna net zo lekker als de pizza's thuis die ze soms wel eens helemaal zelf maakte. De pizza was op maar wat bleek iedereen had nog wel zin in een lekker ijsje, daar hadden we nog een klein gaatje voor over gehouden in de buik. Na de toetjes zaten we toch echt allemaal goed gevuld, we konden bijna rollend terug naar de bus.



Weer terug thuis was het tijd voor een wijntje, biertje of frisje met een klein beetje lekkers erbij. De televisie aan en op de achtergrond een voorstellingsavond van de burens met verschillende liedjes die we een beetje mee konden zingen. Al snel werden de bedden opgezocht en lag iedereen vandaag op tijd in bed, gelukkig maar want morgen was het weer vroeg dag.

Donderdag 14 september

Vandaag was het vroeg dag, voor sommige iets eerder dan andere maar toen Chantal (eindelijk) beneden kwam zaten Gerald en Marga al helemaal aangekleed klaar voor het ontbijt. Een half uurtje later zaten we met zijn allen aan het ontbijt, dit keer hoefde we geen lunchpakketje te maken.

Na het ontbijt was het tijd om naar de boerderij te gaan. Het was in de buurt dus hier konden we lopend naar toe, van een afstandje zagen we al een brandweerwagen staan, wat zou daar toch aan de hand zijn? Een oefening? Brand? Takken uit de bomen weg halen? We wisten



het niet. Gelukkig mochten we wel naar binnen toe om daar te beginnen met een lekker bakje koffie met een koekje uit de super grote koektrommel die ze daar hebben. Daar kregen we uitgelegd dat er vannacht een ongeluk was gebeurd bij de kleine biggetjes, ze waren in de put gevallen en de brandweer heeft ze bijna allemaal kunnen redden op eentje na, deze is helaas overleden. Na hier met zijn allen over te hebben gepraat kregen we een uitleg over varkens, de vele soorten en hoe een klein biggetje wordt geboren. Daarna was het tijd om de biggetjes op te halen, met een kinderwagen vol kwam ze terug met allemaal kleine biggetjes. We mochten ze even op schoot hebben om te kunnen knuffelen, wat kunnen deze beestjes hard piepen! Ook werden er een aantal varkentjes op de bank gezet zodat ze daar geaaid konden worden, wat was dit ontzettend leuk en lief. Maar ze hadden niet alleen de biggetjes gehaald, ook waren er cavia's te knuffelen, deze kropen zo bij Marga en Gerald in de jas, ze zullen wel gedacht hebben 'lekker warm'. Ook de boerderijhonden konden goed met deze beestjes om gaan, nieuwsgierig als ze waren staken ze de snuit overal bij. Nadat we allemaal uitgeknuffeld waren, voor zo ver je klaar kunt zijn met knuffelen met zulke lieve beestjes, werden de varkentjes weer terug gebracht naar hun hok. Hier mochten Gerald en Marga bij helpen, speciale schoentjes

aan en ze mochten mee de stal in. Als afsluiter nog een lekker bakje koffie met zijn allen, nog een mooi verhaal in het gastenboek geschreven en daarna was het tijd om weer huiswaarts te lopen.



Thuis aangekomen dook Chantal de keuken in om een broodje ei te maken, dat ging er bij iedereen wel in. Daarna was het toch echt tijd om lekker uit te rusten. Gerald ging lekker op de stoel zitten en televisie kijken en daarna nog even op bed liggen, Marga ging de kleurplaat inkleuren die we van de boerderij mee hebben gekregen en Willie ging lekker eventjes op bed liggen.



Voor vanmiddag stond er op het programma om naar Nijverdal te gaan, is kijken wat voor leuke winkeltjes er daar allemaal te bewonderen zijn. Helaas regende het toen we aankwamen in het centrum maar daar kunnen wij na deze week wel goed tegen. Eerst even wat drinken bij de HEMA met wat lekkers erbij, daar waren we wel aan toe na de wandeltocht door de regen.

Daarna op naar de leuke winkeltjes in de buurt, waar iedereen wat leuks heeft kunnen vinden. Willie kocht twee mooie paardjes, Marga een K3 boek en een CD die ze nog niet had en Gerald kocht een cadeautje voor zijn moeder en voor zichzelf een stoere leeuw. Nog even na de Jumbo voor wat boodschappen, op het menu voor vanavond stonden krieltjes, boontjes en een gehaktbal. Nog een lekker toetje en daarna was het voor Willie tijd om afscheid te nemen. De taxi kwam om kwart over 7, de spullen erin en Willie was klaar om te vertrekken. Nog een DVD mee met alle foto's van de afgelopen dagen, een dikke kus en toen was het tijd om te vertrekken.



Om 20 uur was het tijd voor een laatste bakkie koffie met nog een lekkere plak cake met een hele hoop slagroom. Wat was dat smullen, de slagroom zat bij iemand (wie zeggen we niet) helemaal tot op de neus. De laatste avond met zijn allen sloten we in stijl af, nog een lekker wijntje of biertje met chips, popcorn en/of borrelnootjes. Helaas maar waar was het vanavond ook tijd om het bed op te gaan zoeken en voor de laatste keer te slapen in het mooie huis.

Vrijdag 15 september

Voor Chantal en Wilma was het vandaag vroeg dag, alhoewel dat was de bedoeling maar dat liep niet zo als gepland. Terwijl Chantal al druk bezig was met haar spullen opruimen en schoonmaken van de kamer verscheen Gerald maar nog altijd geen Wilma. De spullen van Gerald werden ingepakt, het bed afgehaald en de kamer schoongemaakt. Samen zorgde zij ervoor dat de woonkamer al een beetje werd opgeruimd en schoongemaakt toen daar Wilma verscheen, een beetje later dan gepland maar ruim op tijd wakker. Toen ook Marga verscheen was het tijd om lekker te ontbijten en alles wat op tafel stond mocht op, dat was een hele uitdaging maar dit is helaas niet gelukt.



Terwijl Gerald en Marga nog lekker even televisie konden kijken zorgde Wilma en Chantal ervoor dat de spullen in de auto werden gezet en dat de boel werd opgeruimd. Om 9 uur zaten we allemaal klaar voor vertrek, veel eerder dan gepland maar dit zorgde ervoor dat we nog lekker even konden nakletsen over de vakantie. Marga vond het met de biggetjes knuffelen toch wel het allerleukste de afgelopen week en Gerald vond het museum met allemaal oude spullen met aller-leukste. Om half 10 kwamen de ouders van Gerald om hem op te halen, de spullen in de auto en afscheid nemen. Ook voor Gerald hadden we een DVD met alle vakantiefoto's. Nadat we Gerald uitgezwaaid hadden was het tijd om de terugreis te beginnen. Op het park werd afscheid genomen van Chantal want zij ging met de eigen auto weer naar huis toe. Marga en Wilma vertrokken samen weer richting Arnhem waar Marga opgehaald zou worden door haar broer. Dit betekende dan toch echt het einde van de mooie vakantie in Lemele.

Marga, Willie en Gerald ontzettend bedankt voor de hele leuke en gezellige week op de Imminkhoeve in Lemele en wie weet tot een volgende vakantie!

Jitske, Wilma & Chantal